



John Ericsson
1803-89

MONITOR

Schillerinstitutets nyhetsbrev i John Ericssons anda

årg. 30 nr 2 mars-april 2018

Sidenvägsandan är ute ur flaskan

Världsläget är lovande. Det enorma Nya sidenvägsprojektets verkningar omformar politik och ekonomi och har nu även nått Norden. 140 länder har anslutit sig till Kinas Bälte & väginstitutiv (BRI). Kontrakt för jättelika projekt skrivs nu varje vecka i olika delar av världen. Ett gigantiskt sådant är Transaquaprojektet som Schillerinstitutet har kämpat för i 30 år. Det skall rädda Tchadsjön i södra Sahara med vatten från Kongofloden. Nu har länderna i regionen enats om detta Afrikas största infrastrukturprojekt tillsammans med Kinas och Italiens regeringar, och uppdragit åt det stora kinesiska företaget Power China och det italienska konsultföretaget Bonifica om att göra en projektstudie. Detta är ett viktigt steg för att i stor skala börja industrialisera av Afrika; en vattenväg 240 mil lång som tillsammans med de vägar, järnvägar och vattenkraft som skapas genom bygget gör det möjligt att effektivisera jordbruket, bygga moderna industrier och höja levnadsstandarden för hundratals miljoner människor.

Sidenvägsandan är avgörande för att skapa allianser kring Syrien för att få stopp på kriget där. Även för Jemen kan Sidenvägen bli en utväg ur det hemska kriget. Sammantaget är BRI världens största fredsprojekt som knyter samman länder inte bara med järnvägar utan med teknologiskt, vetenskapligt och kulturellt samarbete i en ny paradigm av relationer mellan stater till ömsesidig nytta - Sidenvägsandan!

Finland har gripits av Sidenvägsandan och planerar nu stort för att bygga ut sina kommunikationer i samarbete med Kina. Den nya Arktisjärnvägen skall koppla upp det finska järnvägsnätet med den norska hamnstaden Kirkenes och Nordostpassagen ända bort till Stilla havet. I söder vill den finska regeringen bygga en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn och nå fram på järnvägen genom Baltikum direkt till kontinenten. Nu måste Sverige se sig som en del av denna nya paradigm för utveckling inte bara genom svenska bilindustrins samarbete med Kina, utan även genom att börja bygga länkarna till Nya sidenvägens utvecklingskorridorer. Bottniska korridorrens svenska del behövs med upprustade och nya järnvägar upp till Haparanda. Då kan transporterna på Arktisjärnvägen från Nordostpassagen mot kontinenten köras även genom Sverige och Danmark. Samarbete med Kina måste börja välkomnas för att bygga ett helt nordiskt nätverk av höghastighetståg med magnetstågsteknik. Kina har tekniken, men också finansieringsmetoderna. Men det senare måste även Sverige skaffa sig genom att inrätta någon form av statlig utvecklingsbank och statliga investeringar måste tillåtas vid sidan av statsbudgeten för att bygga de svenska länkarna till Nya sidenvägen.

Risken finns nu att den övermogna internationella finanskrisen utlöses mer eller mindre avsiktligt. Det brittiska imperiet kan i sin desperation över att deras gamla unipolära världsordning försvagas använda en ny finanskris för att kunna åstadkomma regeringkriser i USA och resten av världen, som skulle återge krigshökarna överhanden.

Det gör att bankdelning är absolut nödvändig för att skydda de reala ekonomierna och bostadsgarna från spekulationsbubblornas sammanbrott. Med bankerna nedbantade till gammaldags affärsbanker kan de användas för att hålla igång den reala ekonomin. Sidenvägsandans projekt på högsta teknologiska nivå, bankdelning och statliga krediter är receptet för att mitt i en ny finanskris bygga ut den reala ekonomin i samarbete med andra länder.

Förgiftningen av den fd rysk/brittiska dubbelagenten Skripal och hans dotter

För var och en som inte var född igår, är nervgiftsattacken på den fd rysk/brittiske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter en uppenbar brittisk politisk manöver för att förhindra det begynnande samarbetet mellan presidenterna Trump och Putin. Ett samarbete mellan de båda presidenterna skulle kunna leda till en gemensam satsning på den Nya sidenvägen, det världsomfattande fredsprojektet att binda samman världen med infrastruktur, innovation och ekonomiskt samarbete. Det skulle avsluta den geopolitiska uppdelningen av världen som är grunden för det brittiska globala inflytandet och Londons finansiella makt.

Theresa Mays internationella antiryska manöver är bara en ny fas i det pågående kuppförsöket att först försöka stoppa valet av president Trump, och sedan att försöka fälla honom genom Ryskiagate. Mordet och den förnyade kampanjen mot Ryssland gjordes när luften började gå ur Robert Muellers utredning och senatens anklagelser i stället började vändas mot de brittiska konspiratörerna och deras medlöpare i FBI, CIA och andra amerikanska underrättelseorganen. I de båda affärerna finns samma brittiska underrättelseagenter som centrala aktörer: MI6, Christopher Steele, Richard Dearlove, Sir Andrew Wood, mfl.

Theresa May har fortfarande inte lagt fram något underlag för sina anklagelser mot Ryssland för att ligga bakom förgiftningen den 4 mars i Londonförorten Salisbury - inga bevis, inget motiv, ingen rättsprocess. May var själv på väg att tappa greppet om makten, fram till dess mordet skedde, men plötsligt förväntades hela världen stödja och hylla henne som en hjälte för hennes hårda utfall mot Ryssland.

”Det är fult. Det är vimsigt”, sa Helga Zepp LaRouche den 28 mars och slog fast att det är tydligt att brittena piskar fram en krigskonfrontation. ”Vi kan få detta att slå tillbaka”, sa hon och pekade på att det räcker med att bara hålla sig till sanningen och använda alla möjligheter att avslöja bedragarna.

Ledande politiker på båda sidor av Atlanten har reagerat som lämlar på den brittiska upptrappningen mot Ryssland i motsats till Trump som både ringt och gratulerat Putin för valsegern och bjudit in honom till USA. Helga Zepp LaRouche har slagit fast att det finns bara en förklaring till skillnaden och det är skräcken hos den gamla makteliten för att deras bankrutta världsimperiums dagar är räknade, när den absolut största delen av mänskligheten har gripits av Nya sidenvägsandan och dras med i det nya paradigmet av samarbete mellan länder byggt på Kinas politik för vinn-vinn och dess Bälte & Väginstitutiv.

I stället för att erkänna sitt systems misslyckande, har de imperialistiska geopolitiker som styr Theresa May fallit i Thukudidesfällan, med att riskera ett krig som riskerar att leda till mänsklighetens förintelse i ett kärnvapenkrig - i ett misantropiskt försök att skydda sitt döende system.

Läs mer på svenska och finn länken till Barbara Boyds dossier på: <http://www.larouche.se/artikel/mrs-m-drar-in-sina-vastliga-allierade-i-en-farlig-konfrontation-med-ryssland>

Varning för att luften går ur finansmarknaderna

Det är före chefen för amerikanska insättargarantimyndigheten (FDIC) Sheila Bair som varnar för att luften ska gå ur finansmarknaderna. Hon gjorde det i en intervju i finanstidningen Barron's en vecka innan amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) gjorde sin senaste räntehöjning. Tidningen nämnde inför intervjun att Bair är känd för att för 13 år sedan ha varnat för ett sammanbrott på amerikanska bolånemarknaden för subprimelån.

I intervjun diskuterades FED:s dilemma, mellan att fortsätta

med sina gigantiska kvantitativa lättnader med ny likviditet till bankerna vilket, om det fortsätter, kan leda till att man tappar kontrollen över inflationen. Om man å andra sidan skulle sluta med detta, skulle finansbubblan och megabankerna vara färdiga att explodera. FED har sedan länge beslutat att gradvis höja räntan och höjde den 22.3 från 1,25-1,5 till 1,5-1,75 i sin plan att nå 3 procent år 2019.

Ingen vet exakt när penningåtstramningen kommer att få luften att gå ur finansmarknaderna. Bair pekade på de ”svällande lånen till företag med övervärderade säkerheter – lån som finansierar företagets uppköp... Varje säkerställt lån som grundar sig på en tillgång som är övervärderad borde oroa. Det gäller bolånen.”

Blomberg News rapporterade den 14 mars om en undersökning som gjorts av Thomson Reuters som visar att den amerikanska skuldsättningen för ickefinansiella företag nu faktiskt har nått 19 biljoner dollar, ungefär motsvarande den amerikanska BNP för första gången sedan Första världskriget.

Mot denna bakgrund avslutade Sheila Bair sin intervju med att prisa Kina.

- Banker och bankmyndigheter i Kina är ytterst noga med riskhantering, kreditkvalitet och nödlidande lån. Ordning och hållbar tillväxt håller på att bli nyckelord. Jag slås av skillnaden i vad man hör från det politiska ledarskapet med Xi som talar om att dämpa lånebelastningen, att strama åt tillgångsbubblor och att acceptera kortsiktiga tillväxtminskningar för att uppnå långsiktig stabilitet. Ställ det mot USA där vi går mot mer avreglering och mer lån.

Ellen Brown om den kinesiska modellen för infrastrukturfinansiering

Varför inte skapa statliga banker som Kinas infrastrukturfond för samhällsbyggnad, frågar den amerikanska ekonomen Ellen Brown i en artikel där hon pekar på möjligheten av kvalitativa lättnader från Riksbanken för sådana investeringar. Ellen Brown är känd för sina böcker om bankernas spekulationsbubblor och har grundat Allmänhetens Bankinstitut i USA.

I hennes artikel som publicerades den 28 .2 på hemsidan Global Research diskuterar hon Donald Trumps omöjliga finansieringsmodell för sin stora infrastruktursatsning i USA. Trump vill bygga för 1,5 biljoner dollar, men anslår bara 200 miljarder. Resten skall komma från tomma kassakistor i delstaterna och städerna eller från misslyckade blandade offentliga-privata finansieringsmodeller (OPS) eller utförsäljningar av statlig egendom. Brown menar att det är dags att fråga sig varför kineserna hinner ”springa i cirklar” runt USA, när det gäller att hinna få fram krediter till sina gigantiska infrastrukturprojekt.

I stället för att se Kina som ett säkerhetshot och använda resurser till att stärka militären, vore det mer nyttigt att studera Kinas framgångsrika ekonomiska politik och ”anpassa den för återuppbyggnad av våra egna utslitna vägar och broar innan det är för sent”.

Brown pekar på den roll som Kinas statliga banker har i finansieringen av den omfattande utbyggnaden av t.ex höghastighets-tåg. Landets fem största banker är majoritetsägda av kinesiska staten och lånar fr.a. ut till stora statliga företag. Dessutom använder Kinas riksbank ”en innovativ metod av kvantitativa lättnader” – ibland kallade ”kvalitativa lättnader” – där ”likviditet ges ut, inte för att stötta de största bankerna, utan för ’insatser med kirurgisk precision’ till de mest produktiva sektorerna i ekonomin”, dvs till megaprojekten för Bälte & Väginstitutivet.

- Varför inte skapa en nationell infrastrukturbank, frågar Brown, som lånar ut precis som Kinas stora statliga banker gör till infrastruktur, eller låta Federal Reserve göra det man kan göra, nämligen att göra kvalitativa lättnader till infrastruktur, precis som Kinas riksbank gör?

Nordea blir ännu mer instabilt i Finland

Det svenska banksystemet fortsätter att vara en mycket stor risk för samhället även om Nordea nu har beslutat att flytta till Finland. Statens obegränsade garanti till storbankerna måste bytas ut mot en bankdelning och ännu mer behövs den nu i Finland.

Riksbanken skrev om Nordeas flytt i sin stabilitetsrapport: ”Om detta sker kommer det svenska banksystemets tillgångar minska från omkring 400 procent till knappt 300 procent av BNP, men kommer även fortsättningsvis vara betydande i relation till Sveriges ekonomi. För Finland kommer motsvarande siffra att öka från omkring 200 procent till drygt 400 procent av BNP.”

Således är risken med Nordea proportionsvis mycket större i Finland. Men dessa siffror underskattar kraftigt risken för samhället, eftersom derivaten inte är medräknade i dessa siffror. Derivaten är bankernas mest riskfyllda affärer och betraktas även av många erfarna bankmän som ett kasinospel. Ändå är det derivaten som skall räddas först enligt den EU-styrda svenska bankkrishanteringslagen, som inte prioriterar ens gamla och sjuka eller de reala investeringar som i en ekonomisk kris behövs för att hålla igång landets försörjningsförmåga. Derivaten med sina stora inbyggda hävstångseffekter på räntor, valutor och råvaror betraktas som systemviktiga, även om de är tecknade i knappt reglerade skatteparadis i Karibien.

Felprioriteringarna i finanssystemet försvinner inte med Nordea och deras enorma derivatspekulation. Så länge bankerna får hålla på med sina bubblor är det ingen nytta med att ge dem mer pengar. Det bara ökar instabiliteten. Vad som krävs är att bankernas renas från spekulation med bankdelning.

Det går att göra genom att staten minskar de typer av bankaffärer som garanteras. Staten behöver bara skydda betalningar, konton, företagskrediter och handelskrediter, det vill säga den s.k. affärsbanksverksamheten, som hjälper realekonomin att fungera.

Den gigantiska värdepappershandeln med derivat, fondhandel och bankernas egenhandel måste skötas av separata finansbolag på egen risk. En delning av bankerna innebär således en återgång till den uppdelning av finansmarknaden i banker resp. finansbolag som gällde tidigare och länge skapade stabilitet i bankerna.

Är då EU:s bankunion till hjälp för Finland i en bankkris? T.o.m. Riksbanken varnar försiktigt men i otvetydiga ordalag för denna väg när de i stabilitetsrapporten skriver:

”Vid en flytt kommer huvudansvaret för Nordeas tillsyn, resolution och insättningsgaranti att flytta från svenska myndigheter till Finland och den så kallade bankunionen, med ett minskat inflytande för svenska resolutions- och tillsynsmyndigheter. Det kan konstateras att den europeiska bankunionen ännu inte är helt färdigställd. Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), där ECB ansvarar för tillsynen av de största bankerna, och den gemensamma resolutionsnämnden (SRM), finns förvisso på plats. Den gemensamma resolutionsfonden kommer emellertid att byggas upp över tid och ansvaret för att täcka resolutionskostnader ligger fortfarande i hög grad på det enskilda landet. De deltagande länderna har inte heller enats om vem som ska utgöra slutlig garant för fonden. Slutligen är det gemensamma europeiska insättningsgarantisystemet inte på plats. Det innebär att Finland tills vidare blir den yttersta garanten för Nordeas alla inlåningskunder.”

Problemet är således att den fond som skall finnas till hands inom bankunionen för att rädda banker är minimal i förhållande till de europeiska storbankernas verksamheter, så det blir i alla fall finska staten som får fylla på för att täcka upp krispaketet för de obegränsade garantierna för Nordea. Dessutom föreslår EU-kommisionen att samma bankräddningsfond skall omvandlas till en Europeisk valutafond och användas för allehanda andra stora utgifter i EU bl.a. infrastruktursatsningar som man inte heller har råd till.

Således innebär EU:s bankunion inte någon stabilitet för Finland nu när de fått Nordea på halsen. Istället behövs en bankdelning införas mycket snabbt. Helst innan ägaröverföringen sker.

Makalös framgång för Schillerinstitutet

Årsmötet 2018 i Stockholm den 17 mars skedde mot bakgrund av att initiativet för att bygga den nya Sidenvägen har blivit en makalös internationell framgång. Sedan grundandet 1984 har det internationella Schillerinstitutet arbetat under ledning av Helga Zepp-LaRouche för att skapa fred genom ekonomisk och kulturell utveckling. För att lösa otaliga kriser, på den ena kontinenten efter den andra, har fredsstrategier tagits fram, där hopp, samarbete och fred främjats genom förslag till samarbete kring stora utvecklingsprojekt. Efter murens fall föreslog Schillerinstitutet på Lyndon LaRouches initiativ att den nya Sidenvägen skulle byggas för att fredligt och handfast knyta samman öst och väst. På 1990-talet blev Nya sidenvägen Kinas politik, som utvidgades enormt år 2013 när president Xi Jinping bjöd in hela världen till det som idag kallas Bälte & Väginiciativet (BRI).

Sidenvägsandan, som Helga Zepp-LaRouche kallar den otroliga BRI-dynamiken, erbjuder nu mänskligheten en möjlighet att etablera ett nytt paradigm för relationerna mellan länder, byggt på respekt för varje nations suveränitet och på ömsesidig nytta, även kallat vinn-vinn. Detta kan nu göra slut på den ondskefulla geopolitiken, med sina ändlösa krig, sina enorma statsstöd till konkursade banker och sin mot vanligt folk riktade dödliga åtstramning. För västvärlden är en anslutning till den nya Sidenvägen, bankdelning och ett nytt realekonomiskt inriktat kreditsystem det enda sättet att undvika att gå under i en ny finanskrasch.

Det är med anledning av den framgången som det internationella Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche har beslutat att nu bredda verksamheten så att människor i alla länder kan bli mer aktiva i Schillerinstitutet. Schillerinstitutets idéer har börjat ta form i den fysiska ekonomin och allt fler länder har börjat samarbeta, men med framgången följer ett ansvar att se till att projekten och det nya paradigmet förverkligas fullt ut, och inte förfuskas.

Internationella Schillerinstitutets initiativ för medlemmarna

Helga Zepp-LaRouche ger sedan oktober 2017 en lägesrapport varje vecka – en webcast – om striden för att förverkliga Kinas Bälte & Väginiciativ. Webcasten genomförs i form av en dialog med Harley Schlanger på engelska och kan ses av människor i hela världen på internet. Varje ny webcast spelas in och kan ses från kl 18 på torsdagar, på: <http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webcast/>

En översättning till spanska sänds två dagar senare på: <http://larouchepub.com/spanish/events/2018/02/02-hzl-webcast.html>

Helga Zepp-LaRouche har tillsammans med LaRouchePAC startat en studiecirkel för Schillerinstitutets medlemmar och alla intresserade, just för att lägga grunden till en förståelse för hur den nya Sidenvägens paradigm kan göra slut på geopolitiken. Kursen heter ”The End of Geopolitics: What is the New Paradigm?” och hålls på lördagkvällar (svensk tid) under våren. Helga Zepp-LaRouche höll själv den första lektionen, som finns inspelad och direkt tillgänglig på LaRouchePAC.com, liksom alla de högtintressanta lektionerna kommer att vara. Sammanlagt är det tolv kurstillfällen (sex lektioner och sex uppföljningsdiskussioner). Läs mer om kursen på <http://www.larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-rivstartade-kursen-om-nya-sidenvagen>

Schillerinstitutet i Sverige

I Sverige verkar Schillerinstitutet med en svensk avdelning, grundad den 30 december 1984. Även i Sverige har institutets verksamhet under de senaste åren i hög grad varit inriktad på att främja den nya Sidenvägen. Svenska Schillerinstitutet har med-

verket till författandet av den banbrytande rapporten ”The New Silk Road Becomes the World Land Bridge” (Den nya Sidenvägen blir Världslandbron) utgiven av EIR i december 2014 <http://worldlandbridge.com/>. Initiativ har tagits att sprida detta utvecklingsperspektiv inte bara i Sverige utan också till Syrien, Egypten, Jemen och andra länder. Hussein Askary har översatt hela rapporten till arabiska med ett utökat avsnitt om Västasien. Denna arabiska utgåva lanserades sedan i Egypten av Hussein Askary på en presskonferens ledd av Egyptens dåvarande transportminister dr Saad Mohamed Mahmoud Elgioshy. Ulf Sandmark reste återigen till Syrien 2017 för att presentera den arabiska utgåvan av rapporten, som innehåller förslag till diskussionspunkter för Syriens återuppbyggnad. Även i Jemen har denna rapport gjorts mycket känd i samarbete med en särskild kommitté för koordinering med BRICS-länderna, ledd av den jemenitiska advokaten Fouad Al Ghaffari. Ett särskilt internationellt solidaritetsarbete mot Jemenkriget har också bedrivits från Sverige av Ulf Sandmark med två besök under 2017 till FN:s Kommission för mänskliga rättigheter i Genève. Otoliga artiklar har skrivits från Sverige för att främja den nya Sidenvägen som ett sätt att stoppa geopolitikens regionala krig och hotande storkrig.

Tillsammans med Jason Ross från Schillerinstitutet i USA och ett team av EIR:s redaktörer har Hussein Askary under 2017 sammanställt och för Schillerinstitutet publicerat en ny bok om den nya Sidenvägen, denna gång framför allt inriktad på Afrika och Västasien. Den heter ”Extending the New Silk Road to Africa and West Asia: A Vision of a New Renaissance” (Den nya Sidenvägens förlängning till Västasien och Afrika: En vision om en ny renässans).

I Sverige har mycket framgångsrika seminarier genomförts med stort deltagande från Stockholms diplomatiska kår. Den 17 jan. 2017 talade Helga Zepp-LaRouche i Stockholm. Detta har följts upp av mindre möten och direkta diskussioner med diplomater och företrädare för myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt. Schillerinstitutets styrelse och medlemmar har sökt upp otaliga seminarier och möten om aktuella internationella politiska frågor. En svensk delegation deltog på det internationella Schillerinstitutets konferens den 25-26 november 2017 i Bad Soden i Tyskland, på temat ”Fulfilling the Dream of Mankind”: <http://newparadigm.schillerinstitute.com/fulfilling-dream-mankind/>. Hussein Askary var en av huvudtalarna och presenterade där sin och Jason Ross rapport. Askary modererade konferensens andra panel: ”Nödvändigheten för Europa att samarbeta med Kina i industrialiseringen av Afrika och Mellanöstern: Transaqua är Rosettastenen för den afrikanska kontinentens omvandling” och talade: <http://www.larouche.se/artikel/den-nya-sidenvagens-forlangning-till-vastasien-afrika-en-vision-om-ekonomisk-panyttfodelse>

Schillerinstitutets nyhetsbrev Monitor har kommit ut med åtta nummer under 2017. Se: <http://www.larouche.se/organisera>

Schillerinstitutets årsmöte 2018

Avgående ordföranden Hussein Askary hälsade alla välkomna och öppnade Schillerinstitutets årsmöte i Stockholm den 17 mars 2018. Till ny ordförande valdes Ulf Sandmark. Hussein Askary valdes att kvarstå i styrelsen. I styrelsen invaldes också Kjell Lundqvist, Stephen Brawer, Petra Karlsson och Elias Dottemar. Till hedersledamöter och rådgivare till styrelsen valdes arkitekt

Greger Ahlberg och operasångerska Leena Malkki. Hussein Askary är också det internationella Schillerinstitutets koordinator för Sydvästasien.

Stadgarna reviderades och de första paragraferna fick följande ordalydelse:

1. Schillerinstitutet är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm. Föreningen är en fristående avdelning av det internationella Schillerinstitutet.

2. Schillerinstitutets målsättning är att i Platons, Cusanus' och Leibniz' anda främja statskonst, vetenskap och kultur för att verka för en rättvis världsordning, i vilken suveräna nationer är förenade i en ömsesidig principgemenskap för framåtskridande och ekonomisk utveckling. Schillerinstitutet söker etablera en dialog mellan kulturer och vill vara en samlade kraft för människor som strävar efter att vara på samma gång världsmedborgare och patrioter, i den mening som Friedrich Schiller använde dessa begrepp.

3. Schillerinstitutet bär Schillers namn, eftersom Friedrich Schiller på ett unikt och verkningsfullt sätt förbundit idén om republikansk frihet med poetisk skönhet. Det högsta konstverket för Schiller var att bygga politisk frihet.

Efter årsmötet följde föredrag och diskussion under rubriken ”Schillerinstitutets uppgift” där Ulf Sandmark talade om ansträngningarna att skapa en dialog mellan civilisationer på högsta kulturella och vetenskapliga nivå, Hussein Askary beskrev den nya Sidenvägens möjligheter för Västasien, Afrika och världen och Stephen Brawer berättade om Schillerinstitutets seminarier och betydelsen av att studera och skapa poesi. Askarys föredrag finns på larouche.se.

Bli medlem i Schillerinstitutet

Ett viktigt stöd till Schillerinstitutet är att man blir medlem. En stor grupp medlemmar ger stabilitet åt verksamheten i Sverige. I medlemskap ingår nyhetsbrevet Monitor och möjlighet att delta i Schillerinstitutets konferenser och seminarier på alla kontinenter.

Medlemsavgiften är 1200 kr per år resp. 600 kr för studerande och pensionärer.

Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr.

Medlemsavgiften kan betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad.

Prenumeration på enbart nyhetsbrevet Monitor kostar 2000 kr per år.

Betala medlemsavgiften till Schillerinstitutets PG 580049-5.

För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS

Det går också att betala med Swish till kassören Kjell Lundqvist på hans telefon +46 709703921. Kontakta honom om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.

Följ svenska Schillerinstitutet

på Facebook <https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/>

Följ Helga Zepp-LaRouche @ZeppLaRouche på Twitter!

Följ Ulf Sandmark @UlfSk48 på Twitter!

Följ Hussein Askary @HusseinAskary på Twitter!

Följ dagliga nyheter från Schillerinstitutet på danska

<http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/>



Nyhetsbrevet utkommer en gång per månad. Ansvarig utgivare: Kjell Lundqvist. Redaktion: Ulf Sandmark

Schillerinstitutet, Box 6057, 129 06 Hägersten Tel: 08-98 30 10, Epost: schiller-institutet@nysol.se Pren. helår 2000 kr.

Plusgiro 58 00 49-5, IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS. Eftertryck endast tillåtet med källhänvisning.